



Αγαπητοί φίλοι,

Σας καλωσορίζουμε στην 6^η έκδοση του Hola! Flamenco Festival.

Η μεγάλη απήχηση που είχε η περσινή διοργάνωση, έκανε το φεστιβάλ να πάει βήματα παραπάνω και να καλέσει φέτος γνωστούς καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν για την τέχνη αλλά και τη δράση τους. Έτσι φέτος καλεσμένη για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα είναι η δημοφιλής, προτεινόμενη για Grammy τραγουδίστρια και συνθέτρια **Rosario la Tremendita** από τη Σεβίλλη, που με το μπάσο της παντρεύει εντυπωσιακά το φλαμένκο με εκρηκτικούς ήχους ηλεκτρονικής μουσικής και παράλληλα είναι γνωστή διεθνώς για τη δράση της σε θέματα φεμινισμού, ισότητας και έμφυλων ταυτοτήτων.

Καλεσμένη επίσης είναι η εκπληκτική Balcan Band **«Αγία Φανφάρα»**, που θα συνεργαστεί με τους καλλιτέχνες φλαμένκο, αναδεικνύοντας έτσι τη διάδραση του flamenco με άλλα είδη μουσικής, αλλά και τη δημιουργική συνύπαρξη των μουσικών και των πολιτισμών μέσα από το χορό και το τραγούδι.

Επιπλέον, καλεσμένοι είναι ο κιθαρίστας **Vicente Jose Santiago**, η χορεύτρια **Miki Maria Vos** και ο τραγουδιστής **Juan Peñas**, που θα συμπράξουν με τους Έλληνες καλλιτέχνες του φεστιβάλ.

Οι παραστάσεις θα αρχίσουν αυστηρά στις 20.00

Σας ευχαριστούμε πολύ που γίνεστε μέρος αυτής της εμπειρίας.

Καλώς ήρθατε! Hola!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 5/6/2023

- **Miki Maria Vos - Bamberas**

Juan Peñas / Τραγούδι - Vicente Jose Santiago / Κιθάρα

Η Bambera είναι ένας από τους σπάνιους ρυθμούς στο flamenco. Δεν ακούγεται συχνά. Βασίζεται σε φολκλόρ ακούσματα της Ανδαλουσίας και σε τραγούδια που τραγουδούσαν σε πανηγύρια, όπου το έθιμο ήταν να τοποθετούν κούνιες (bamba ή columbio) και να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια (cantes de columbio)

*“La niña que esta en la bamba
Tiene los ojitos negros”*

- **Θέτις Μισίου – Tarantos**

Juan Peñas / Τραγούδι – Σταύρος Πρέσσης / Κιθάρα

Το Tarantos έρχεται από τα ορυχεία της περιοχής της Almeria και της Malaga. Ρυθμός βαθύς και φορτωμένος με τα όνειρα, τα βάσανα και τις στιγμές της καθημερινότητας των μεταλλωρύχων

*“La Vuelta que el mundo da
Valgame Dios Tio Rufino
Siento un minero tan fino
Adonde tu has venido a parar
A darle vuelta a un molino”*

- **Ηλέκτρα Χρυσάνθου / Δέσποινα Καραγεώργου – Siquirillas**

Yota Baron / τραγούδι – Vicente Jose Santiago / Κιθάρα

- **Μαρία Μανδραγού - Siquirillas**

Juan Peñas / Τραγούδι –/ Vicente Jose Santiago Κιθάρα

Ένας από τους πιο παλιούς ρυθμούς στο flamenco είναι η Siquirilla. Ανήκει στο λεγόμενο Cante Jonto (βαθύ τραγούδι) και οι στίχοι του μιλούν συνήθως για αποχωρισμό, αδικίες, θάνατο...

*“Siempre por los rincones
Te encuentro llorando
Que no tenga Libertad en mi vida
Si te doy mal pago”*

- **Τζέσικα Καϊμπαλή – Solea por Bulerias**

Juan Peñas / Τραγούδι – Σταύρος Πρέσσης / Κιθάρα

Πρόκειται για μια πιο γρήγορη εκδοχή των τραγουδιών por solea. Οι στίχοι του συνήθως μιλούν για έρωτες, αδικίες και στιγμές από την καθημερινή ζωή (κυρίως τις δραματικές)

*“Porque le echas la culpa
A mi pare
Mi pare un pobre viejo
Que no se mete con nadie”*

- **ROSARIO LA TREMENDITA**

Ηχοληψία: Αντρέας Ντρούλιας / Μάνος Παντελιάς

Graphics / Posters: Beatthewhites

Βίντεο: Στέφανος Κοσμίδης

Φωτογραφία: Δάφνη Νίτσου, Στέλιος Πλαϊτής

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Άννα Ρούτση

Ομάδα Παραγωγής: Νίκος Μπλέκας (Bond Athens), Κωνσταντίνα Δρακάκη, Αθηνά Πολυκρέτη

Μπαρ: Chandelier / Γιώργος Βασιλικούδης

ΧΟΡΗΓΟΙ



Cámara de Comercio
Hispano Helena
Ελληνοισπανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο



ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

